

Το τέλος μιας δημιουργικής θητείας

**Αποχωρεί
ο πρέσβης
Χαράλαμπος
Δαφαράνος**

Στα μέσα Ιανουαρίου 2016 τερματίζεται η δημιουργική θητεία του συνετού διπλώματος και πρέσβη μας, Χαράλαμπου Δαφαράνου, ο οποίος επιστρέφει στην κεντρική του υπηρεσία, το Υπουργείο Εξωτερικών, ύστερα από αυμπλήρωση τριών ετών και δύο μηνών ευδόκιμης και δημιουργικής υπηρεσίας. Ήταν ευδόκιμη μην η υπηρεσία του, διότι παρά το γεγονός ότι θίτευε στα πιο δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια που γνώρισε η πατρίδα μας, όχι μόνον άντεξε στους κραδασμούς και τη γενικότερη ανθεκτική εκστρατεία που δέχθηκε εθνικά ο Έλληνας της Διασποράς, απλά κατάφερε σε δεκάδες περιπτώσεις να ορθώσει πλοϊκή και οποτελεσματική αντίσταση με επιστρέψεις και συντονισμένα διαβίζιματα, πρωτηκές διαβουλεύσεις και την άσκηση αναγκαίας πίεσης.

Ήταν ευδόκιμη η θητεία του Χαράλαμπου Δαφαράνου, επίσης διότι δεν νομιμοποίησε την κοινωνική και πολιτική παραμήκη ούτε και την αυθαιρεσία της όποιας αυταρχικής ποθιτικής πυγεονήσας. Διεκδίκησε διακριτικά την εθνική αξιοπρέπεια και απάλλαξε την υπηρεσία του από τη ψευδοδημόσια της Μοναδικής αθηθείας και του κομματικού μονόδρομου. Εκπροσώπως το δημόσιο και εθνικό συμφέρον μέσα από την επιστροφή του στις πνευματικές ρίζες του πολιτισμού μας, με την ενεργό συμμετοχή της υπόγουνου του, όπως θα δούμε, της Εύας Δαφαράνου. Θυμίζοντας στους Μελβούρνιων Έλληνες, τη Μοναδική και ανεγνωριζότητη, δυστυχώς, εκείνης τετραετία του Γεωργίου Βέν.

Ήταν όμως και δημιουργική η υπηρεσία του, διότι παρά το γεγονός ότι πάνω από 30.000 δυσμενή άθρωση για την πατρίδα και το ένθνος μας εμφανίστηκαν στα δυτικά ΜΜΕ ευρέως ενημέρωσης. Ο Δαφαράνος, έσποις ως αντιβαρό στην Αυστραλία, όχι μόνον την επικοδιμοτική, απλά παθητική ήμυνα, όπως προαναφέραμε με επιστρέψεις και διαβίζιματα, αλλά και τη δημιουργική επίθεση. Η επίθεση που εξαπέδινες ήταν αριγάτως ποθιτική, είχε ως βάση την την εθνική παιδεία, αυτό που κακόνα αναφέρουμε ως κουμπούμα.

Κουμπούμα είναι ο κοινός τρόπος έκφρασης του τρόπου με τον οποίο ζούμε, σκεπτόμαστε και ενεργούμε, και είναι μια δυναμική έκφραση, δημιουργική. Δεν σχετίζεται με τον υπικό κόσμο γύρω μας. Η κουμπούμα, η παιδεία, εκφράζει το πθικό γίγνεσθαι του ανθρώπου,



Ο αποχωρών πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, κ. Χάρης Δαφαράνος. Πίσω του εικονίζεται ο σύζυγός του κ. Εύα Δαφαράνου

αυτό που γνωρίζει και αναγνωρίζει ως πολιτιστική του κηδημονία ο άνθρωπος, το «ειδέναι» που έλεγε απαρεμφατικά ο Αριστοτέλης στην Πολιτεία του. Δεν έχει σχέση μη παιδεία με τη γεωγραφία και το κλίμα των Ελλήνων ή των Αυστραλών ή των Γερμανών, αλλά με την ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί πιλότης της ποίησής του, τέχνη, νέες ιδέες, να εκθέτει και να παρακινεί.

Σε αυτήν την προβολή και διάσκαση της ελληνικής παιδείας, στάθηκαν για τρία ολόκληρα χρόνια ο Χαράλαμπος και η Εύα Δαφαράνου και έκαναν τους ποθίτες την Αυστραλίας κοινωνιών και μύστες της. Ωστόσο, ιδιαίτερη πάντα πρόνοια και στοργή, κατά προτεραιότητα, του απερχόμενου Πρέβεζας μας στην κλίματρα πινεύματος της φιλεπικότητας, «πολιτορκώντας» κυριολεκτικά τα αυστραλιανό κρατικό οικόδομπρια, σε όπα τα κύρια επίπεδα, το δημιούργιο, το διοικητικό, ακόμη και το νομοθετικό μέσα από τους λειτουργούς του Κοινοβουλίου της Κοινοπολιτείας και των Πολιτειών της. Ιδιαίτερη ήταν η συχνότητα της επικοινωνίας του μας την πανεπιστήμια, τα μουσεία και δημόσια κέντρα καληγερίας του φιλεπικούμοντος, σε μια περίοδο μέγιστης κρίσης για το κύρος της Ελλάδας.

Επάκιστες υπήρχαν οι εξαιρετικές ελληνικές διηγηματών, πρεσβευτών και προξένων, στην Αυστραλία από το 1920 που απογαλακτίστηκαν από τις βαρονίες, τα οικογενειακά τζάκια, τα αμαρτωλά νεποτιστικά αλιθερέισα. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, ήταν συντριπτική πλειοψηφία, των διπλωματών ήπθαν, είδαν και απήθαν, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια.

Ο πρέσβης Χ. Δαφαράνος, παρά τα όπια λάθο και παρατίθεις του σε θέματα ισορροπίας, παρά τη περιορισμόν του χρόνου της θητείας και τους δημούς παρεμφέρει την Κύπρο, τη Μακεδονία, το Αιγαίο, για να αναφέρουμε κάποια από αυτά.

Ο Χαράλαμπος και η Εύα Δαφαράνου, κυρίως και πάνω από όλα, πίστευαν σε μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της για να γίνει ανταγωνιστική και να αναπτυχθεί στην Αυστραλία με τρόπο βιώσιμο και αυτοτροφοδοτούμενο. Όχι μια «Ψωροκώστανα» που εκπλήρωσε κοινωνικούς πόρους και κονδύλια και χρηματοδοτεί αχρείστες φίλεστες, όπως παρουσίαζαν την Ελλάδα τα κανάλια και οι κίτρινες φυλλάδες, που εκδικούνταν φθονερά την Ελλάδα και τους Έλληνες μέσα από την αρθρογραφία τους, γιατί τους διδάζαν οι Έλληνες πολιτισμό και γένων. Ανασκοπώθηκε το ζεύγος Δαφαράνου και αφούγκραστη τις αρετές, τις αξεις και την ιστορική ιδιοπροσωπία των Ελλήνων. Αυτά που ταυτίζονται με την Επαλήδα, την πλούσια πνευματική της παράδοση, και όχι την ανενδοίαστη κερδοσκοπία και τα εμπορικά φοικιάρια στις αυθεντικές των ναών μας, που συνοδεύουν τις εορτές των Αγίων μας, τα θεοφάνεια, με τους λουκουμάδες, και τα συναφή πανηγυρίστικα κουσούρια. Το πρεσβευτικό ζεύγος, καθέρωσε δεκάδες εκθέσεις, δημόσιες διαπλέξεις, παρουσιάσεις βιβλιών, σεμινάρια, συμμετοχές σε πολιτιστικά δρώμενα, από το ένα άκρο στο άλλο της σκανούντας αυτής πηγέρου. Ευφανίσθηκαν, με την ενεργό συμμετοχή και οικονομική σύμπρατη της Ομογένειας, ένθετα άρθρα σε μεγάλες αγγλόφωνες εφημερίδες της Αυστραλίας, εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, χρηματοποιήθηκε το διαδίκτυο και η πλεκτρονική τεχνολογία, προκειμένου να ενημερώνονται οι Αυστραλοί και οι Έλληνες πολιτιστικοί αστές για τα ίδια μπορεί να προσφέρει ο πολύπαθη πατρίδα ποτιστική.

Σε μια εποχή, που ορισμένοι διπλωματικοί της κοινής μας πατρίδας, με τις ενέργειές τους αποδομούν την έννοια του «προξένου» και του «εθνικού αντιπροσώπου», που αντισυνταγματικά αυτούποντος ήταν την ισοπολιτεία του Έλληνα στην Αυστραλία, η απουσία του του κ. Δαφαράνου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο καμπής για το μελλον της Ομογένειας. Ευχόμαστε, ο διάδοχος διπλωμάτης, Αικατερίνη Ξαγοράρη, να σταθεί αξιακά διπλά στο έργο του προκατόχου της.